
VOORWOORD

Een vuurtoren is een navigatiepunt
dat je doorheen het jaar gidst van de startdag tot het kamp
Gebouwd op een stevige basis
zodat deze blijft recht staan tijdens een storm van kinderen die als golven rond ons
vliegen
Waakt over de zee
net zoals de leiding waakt over de kinderen tijdens een chironamiddag
Biedt stabiliteit en betrouwbaarheid
zodat je weet dat er elke Chiro een nieuw spel op je staat te wachten
Imposant
want stiekem kijk je als lid wel een beetje op naar je leiding
Biedt op het juiste moment perspectief
zodat ruzies net op tijd kunnen worden opgelost en niet ontaarden in stormen
Zorgt voor licht en warmte
zodat leden die het even moeilijk hebben weten dat ze bij ons terecht kunnen voor een
babbel of gewoon een knuffel

Een leid(st)er is dus een beetje
zoals een vuurtoren



Pimpernel[®]
since 1984

Probably the best Chiro in the world

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD.....	1
INHOUDSOPGAVE.....	3
STARTDAG & INSCHRIJVING	4
SMOEFELMARKT	5
KOM OP TEGEN KANKER.....	5
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING.....	5
BEDANKING RIBBETJESFESTIJD.....	6
KAMPVERSLAG.....	6
BEDANKING STOPPENDE LEIDING	14
NIEUWE HOOFDLEIDING	14
NIEUWE LEIDING.....	15
NIEUWE VB'S.....	17
GEGEVENS VB'S	18
DAG UIT HET LEVEN VAN ...: JEF.....	18
BANIER	20
FACEBOOK, INSTAGRAM EN SITE.....	20
TROOPER.....	21
WIST JE DATJES - KAMPEDITIE.....	22
SPELLETJE.....	23
RAAD DE LEIDING (WEDSTRIJD).....	24

STARTDAG & INSCHRIJVING

Na een geweldig kamp is het alweer tijd om een nieuw Chirojaar vol spel, plezier en nieuwe vrienden te beginnen. Dit jaar trappen we af op 22 september met een megatoffe startdag. Samen met je vriendjes en de leiding kun je rekenen op een dag vol avontuur en kennismaking.

Wat staat er te gebeuren?

Op de startdag maken de kinderen kennis met hun leiding, het jaarthema, hun groepsgenoten en spelen ze al meteen een heleboel leuke spelletjes. We beginnen al om 13u30, iets vroeger dan normaal, zodat we genoeg tijd hebben om de leiding voor te stellen die dit jaar bij elke groep staat. Daarna is er nog meer dan tijd genoeg om elkaar beter te leren kennen en samen te ravotten.

Waar en wanneer?

De startdag vindt plaats van 13u30 tot 17u op de parking achter de kerk van Westvleteren. Om 17u kunnen de kinderen weer opgehaald worden op dezelfde plek.

Hoe schrijf ik mijn kinderen in?

Was deze namiddag een echt succes en wil je vaker komen? Dan kun je je kinderen direct inschrijven op de parking om 17u. Er zal leiding aanwezig zijn om je hierbij te helpen en eventuele vragen te beantwoorden.

Wij komen vanaf dinsdag 3 september langs bij de leden die vorig jaar ook al waren ingeschreven. Dan heb je dus de mogelijkheid om je kinderen opnieuw in te schrijven. Let op: daarna kan inschrijven enkel nog op de eerstvolgende Chirozondag, op 29 september. Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd contacteren via de Facebookpagina of op het nummer 0471 31 94 16 (Robbe Beeckaert).

Belangrijke informatie over de inschrijvingsprijs:

De inschrijvingsprijs is dit jaar verhoogd van 25 euro naar 35 euro per kind. Deze verhoging is het gevolg van een stijging in de aansluitingskost, die met 10 euro is toegenomen. Het geld van deze prijsverhoging gaat dus integraal naar Chirojeugd Vlaanderen, en niet naar onze eigen kassa. Voor het vierde kind in hetzelfde gezin geldt echter (nog steeds) een korting van 10 euro. Voor gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, bedraagt de inschrijvingsprijs 12,5 euro per kind. Om hiervoor in aanmerking te komen, neem je contact op met Kristof Dejonckheere (Volwassen Begeleider, 0494 30 87 78), die dit in alle discretie afhandelt met de kassaverantwoordelijke.

We kijken ernaar uit om er samen met jullie een fantastisch Chirojaar van te maken!

SMOEFELMARKT

Komt er al water in je mond als je denkt aan de bekende chirocroques of kan je wel eens genieten van een glaasje picon? Goed nieuws, want we zijn weer van de partij op de smoefelmarkt in Oostvleteren! Kom gerust eens langs om een praatje te maken met de leiding. Voor de jongsten zal er randanimatie voorzien zijn.



Hopelijk tot dan!

KOM OP TEGEN KANKER

Koop een mooie azalea en draag zo je steentje bij aan de strijd tegen kanker!

De bekende plantjesverkoop van Kom Op Tegen Kanker vindt dit jaar plaats op zondag 15 september en is dit jaar ook 30 jaar geworden! We gaan opnieuw massaal de straat op en verkopen mooie azalea's voor het goede doel. Al de inkomsten gaan integraal naar Kom Op Tegen Kanker en zo draagt Chiro Pimpernel ook zijn steentje bij aan de strijd tegen kanker. De plantjes worden verkocht aan €8 per plantje en het is zeker geen misdrijf om meer dan één plantje te kopen 😊. Betalen kan cash én elektronisch via onze unieke Payconiq link. Onze teams gaan rond in Westvleteren, Oostvleteren en een klein stukje Krombeke. Dit jaar staan we opnieuw op de markt van Westvleteren.



P.S. Om iedereen die een azalea koopt extra te bedanken, krijgt elk plantje speciaal voor deze 30ste editie een plantensteker met een unieke wedstrijdcode waarmee men kan deelnemen aan een wedstrijd en mooie prijzen winnen!

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Omcirkel **vrijdag 18 oktober** maar alvast in je agenda, want dan is het de leukste schooldag van het jaar! Op deze dag mag je voor één keer je gewone kleren in de kast laten hangen en je Chirotenue aantrekken om naar school te gaan. Op de 'Dag van de Jeugdbeweging' toont iedereen met veel trots dat ze lid zijn van de Chiro, de KSA, de Scouts, de KLJ... Trek dus allemaal massaal je gele T-shirt, Chirorok, -broek, -trui en -kousen aan zodat Chiro Pimpernel overal aanwezig is! De leiding trekt met veel enthousiasme hun Chirotenue aan, hopelijk jullie ook!



Voor de middelbare scholieren uit Poperinge onder jullie hebben we iets nieuws! Om de schooldag in echte Chirostijl te starten, fietsen we samen met alle leden die willen naar Poperinge, begeleid door enkele leiding. We vertrekken gezamenlijk vanuit Eikhoek. Verdere details volgen later.

BEDANKING RIBBETJESFESTIJN

De leiding bedankt jullie voor de massale opkomst op ons jaarlijks ribbetjesfestijn! We willen iedereen bedanken om er alweer een geslaagde editie van te maken. Bijna 300 liefhebbers kwamen op 25 augustus genieten van de overheerlijke ribben met een glaasje heerlijke picon en de talrijke desserts.

Wij kijken alvast uit naar de volgende editie hopelijk jullie ook!



KAMPVERSLAG

Pimpel

21 juli arriveerden de Pimpels op de parking van de Ring in Kortrijk en werd er nog een laatste knuffel gegeven aan mama, papa, broers en zussen. We speelden een paar kleine spelletjes en maakten ons bedje klaar. Op **dag 2** gingen we terug in de tijd en werden we baby's. We trokken onze pamber aan, huilden om ter luidst en hielden een kruipwedstrijd. Gaandeweg werden we ouder en in de middag waren we allemaal opa's en oma's, tijd om ons te verkleden! We mochten onze outfit aandoen en speelden het grote BINGO-spel.



Op de **3^{de} dag** maakten we onze eigen fruitijsjes waarvan we later op het kamp nog konden smullen. We deden ook hevige pleinspelen, waar iedereen het beste van zichzelf gaf. In de avond deden we het iets rustiger aan met parachutespelletjes, om dan zo zeker goed te slapen. 😊 Dan was het tijd voor de welbekende trektocht! Na een stevig ontbijt maakten we onze rugzak klaar en dan kon de trektocht van start gaan. We aten onze picknick in de Gavers en konden dan ook even plonzen in het water. De Pimpels hebben deze dag wel 15km gewandeld! In de avond was het tijd om een paar briefjes te schrijven naar het thuisfront en daarna sliepen alle Pimpels als roosjes. Tijdens de **5^{de} dag** kwamen de Aspi's helpen met leiding geven en gingen de Pimpels op schattenzoektocht. Nadat ze de schat gevonden hadden, maakten we een megacool wolvenmasker (RAUWCH)!



Dag 6 was een speciale dag; GROEPSDAG. Dan speelden alle afdelingen samen. In de voormiddag gingen we op zoek naar Wally door puzzelstukken te verzamelen waarmee we een kaart konden maken. Dan even energie bijtanken met de lekkere frietjes en het stoofvlees van de kookploeg. In de namiddag maakten we het antigif om zo Wally te redden van de

weerwolven. In de avond konden we genieten van ledenavond, de pimpels schitterden met hun paraplu's op de dansvloer.

We zaten al snel over de helft van het kamp, **dag 7**. Dan deed iedereen zijn vuilste kleren aan, want het was paracommando. In de voormiddag gingen we aan de slag met bodypainting, in de namiddag speelden we nog meer verfspelletjes en versierden we onszelf met slagroom, bloem en gel. Eindigen deden we met een modderbadgevecht en daarna konden we genieten van een warme douche. (dat was nodig 😊)



Onze befaamde pyjamadag vond plaats op **dag 8**. Een hele dag bleven we in onze pyjama. In de voormiddag versierden we onze eigen kussensloop en in de namiddag speelden we het grote IKEA-spel. De pimpels mochten hun eigen slaapkamer inrichten met zoveel mogelijk meubeltjes. Deze dag sloten we af met een toffe pyjama-party! 🎉 Op de **9^{de} dag** kregen de Pimpels een belangrijke opdracht, ze werden juweliërs en moesten zilveren juwelen maken om zo de gemene weerwolven weg te jagen. In de namiddag konden we ons allemaal uitleven op de vele glijbanen in het LAGO zwembad. De voorlaatste dag begon niet goed, alle muziek was verdwenen uit de wereld... Maar gelukkig wisten de Pimpels de gemene tovenaars te verslaan en de muziek terug te brengen. In de namiddag werkten we hieraan verder en moesten we opdrachtjes doen om zo een concert te kunnen geven.

En dan was het al **dag 11**, we speelden nog een paar kleine spelletjes en maakten onze valies. En dan was het al tijd om naar de parking te gaan waar alle Pimpels blij werden ontvangen door hun familie en naar huis gingen.

Het was een superkamp vol gekke avonturen en plezier!
Vele groetjes van de Pimpelleiding – Xxxxxxx

Speelclub

Op **dag 1** werden we allemaal wakker in ons eigen bedje, klaar voor ons jaarlijks 10-daags avontuur. In de namiddag arriveerden we in het mooie Kortrijk, namen afscheid en na een paar korte traantjes konden we eindelijk beginnen! Terwijl de oudere afdelingen hielpen met het opzetten van de kampplek, speelden wij alvast wat spelletjes om in de sfeer te komen. **Dag 2** stond helemaal in het teken van Día de los Muertos. In de voormiddag verzamelden we versieringen en 's middags zorgden we voor de catering. Het werd een prachtig feest! Op **dag 3** was het tijd voor paracommando. De hele dag gooiden we met verf, eieren en andere viezigheden naar elkaar, en het hoogtepunt was natuurlijk het modderbad. Na een flinke laag modder en een verfrissende douche kropen we moe in ons bedje.



Dag 4 begon met de jaarlijkse trektocht. Natuurlijk bleven de meesten nog liever wat in hun bedje liggen, maar toen we hoorden dat we gingen zwemmen in de Gavers, leek niemand nog te stoppen. Na een frisse duik of het bouwen van zandkastelen vertrokken we voor het tweede deel van de tocht. Op een paar kilometer van de eindstreep werden de pijnige voeten nog even genezen met een ijsje. Een geslaagde tocht! Op **dag 5** speelden we het mollenspel, samen met de aspi's en de leiding. Sommige leden bleken niet te zijn wie ze beweerden, maar de mollen werden ontmaskerd door onze slimme speelclubbers. **Dag 6** was groepsdag, waarbij we de hele dag samen met de andere afdelingen speelden. Na het vinden van Wally en het verslaan van de aspi's en leiding, was het eindelijk tijd voor de ledenavond. Ons dansje werd door de ene met iets meer enthousiasme gebracht dan door de andere, maar het luide applaus maakte duidelijk dat iedereen ervan genoten had.



En ja hoor, het was eindelijk zo ver, **dag 7**, patattendag, helemaal in het teken van de favoriete groente van de Belgen: patatten! We versierden ze, pletten ze, gebruikten ze in een parcours, bouwden torens en speelden petanque. In de namiddag runden we ons eigen restaurant met, uiteraard, aardappelgerechten. Nadat alle klanten tevreden waren konden we de dag afsluiten met, je raadt het nooit, patattenvoetbal. Op **dag 8** begonnen we met hevige pleinspelen en speelden daarna waterspelletjes in het warme weer. Nadat we allemaal een aantal keer op onze smikkel gingen op het zeil met water en bruine zeep, konden we ons wassen en nog een paar rustige spelletjes spelen, om dan in onze stapelbedden te kruipen. **Dag 9** ging er door de collectieve vermoeidheid wat rustiger aan toe. In de voormiddag speelden we Het Grote Bordspel, en in de namiddag gingen we zwemmen.

Dag 10, de laatste dag. Na een laatste keer uit ons bed kruipen en een laatste keer allemaal samen te ontbijten, speelden we het koppelspel. In de namiddag speelden we nog eens met de aspi's laddercompetitie waarna we 's avonds gezellig rond het kampvuur zaten.

Merci speelclubbers om er zo een topkamp van te maken!!!

Rakwi



Na het lang wachten naar de 10 fantastische dagen was het eindelijk zover, **21 juli**, de dag waarop er 23 Rakwi's met volle goesting klaarstonden op de parking van Kortrijk om er samen met ons een kamp van te maken om nooit te vergeten. Bij aankomst werden er veel spelletjes gespeeld om het kamp goed te beginnen.

Op **22 juli** moesten de 23 Rakwi's de boef in hunzelf naar boven laten komen om de diamant van Warandedam te stelen. **23 juli** werd er een trouw georganiseerd voor het prachtkoppel Lucas en Ewout. Samen met de liefvallige Pimpels en Speelclubbers maakten we er een mega feestje van. Gepakt en gezakt gingen we op **24 juli** op trektocht. In totaal wandelden de Rakwi's 20 km! Als activiteit mochten de Rakwi's hun armspieren bovenhalen want we zijn gaan kajakken in de Gavers. Op **25 juli** gingen we naar de heksenschool en maakten we voodoo poppen om deze later op te branden.



Op **dag 6** was hun goede vriend Wally vermist maar de Rakwi's konden hem niet alleen vinden, daarom zochten we hem met de volledige Chiro. **27 juli** maakten we allerlei torens met verschillende materialen en probeerden die dan in de namiddag van elkaar kapot te maken. **28 juli** hielden de Rakwi's in de namiddag paracommando. Ze speelden met verf, wortels en eieren.

Tot slot genoten de Rakwi's van een deugddoend modderbad. Op **29 juli** speelden de Rakwi's de welbekende pipikwis. Volgens de Rakwi's hadden ze nog niet genoeg water binnen dus gingen we samen met de andere afdelingen gaan zwemmen. **30 juli** speelden de Rakwi's een inleefspel en maakten ze keuzes tussen vrienden en familie of geld en succes. In de avond lieten ze zich entertainen door de leiding met bontering. We sloten de avond af met een prachtig kampvuur. De laatste dag maakten we onze valiezen om terug huiswaarts te keren

Dankjewel Rakwi's om er weer een machtig kamp van te maken!!!

Liefs, de rakwileiding

Tito



Eindelijk was het zover: op **21 juli** stonden wij, jullie enthousiaste leiding, al vol verwachting klaar om jullie te verwelkomen in Kortrijk! Zoals de traditie het wil, moesten de Tito's helpen met het uitladen van de camion; aardig wat werk, maar jullie hebben dit keigoed gedaan, zelfs degenen voor wie dit de eerste keer was. Al snel stond ons kamp volledig opgebouwd en konden we samen genieten van een heerlijk bordje spaghetti.

Op **22 juli** begonnen we het avontuur met de fotozoektocht, waarbij jullie niet alleen elkaar beter

leerden kennen, maar ook de Kortrijkenaars kennis maakten met jullie. De volgende dag, **23 juli**, was perfect voor een dag in het bos. Jullie gingen de ontbossing tegenaan en gingen aan de slag om boomschijven te verzamelen die later weer grote bomen werden. Dankzij jullie inspanningen werden de bosbewoners gered!

Op **24 juli** begonnen we, bepakt en bezakt, met onze trektocht. Met (kleine en iets grotere) stappen legden jullie maar liefst 18 kilometer af, waarna we genoten van een verfrissende kanotocht in de Gavers. Op **25 juli** was het tijd voor een van de hoogtepunten van het kamp: paracommando! Als echte para's gaven jullie elkaar een kleurrijke make-over met verf, eieren, scheerschuim, en haargel. De foto spreekt voor zich: jullie waren niet bang voor een beetje viezigheid! Gelukkig was na lang schrobben iedereen weer proper, klaar om te oefenen voor de ledenavond.



26 juli was een dag vol teamwork tijdens de welbekende 'groepsdag'. Door samen puzzelstukken te verdienen, wisten jullie Wally terug te vinden. Daarna brachten jullie hem weer tot leven door een antigif te maken, met de hulp van heel de Chiro. De buisjes werden in Wally's lichaam gevuld, en zo kwam hij weer tot leven. In de avond schitterden jullie onder het zeil van de Warande tijdens ledenavond! Op **27 juli** lieten jullie je creativiteit de vrije loop! Jullie versierden glazen potjes en vulden ze met complimenten en mooie herinneringen voor elkaar. Hopelijk trekken jullie er af en toe een briefje uit om met een glimlach terug te denken aan die fijne momenten. De dag erna, op **28 juli**, voelden jullie je ware soldaten, terwijl jullie kampen bouwden, strategisch door het bos renden en vlaggenoorlog speelden. Gelukkig waren de medici steeds in de buurt om gewonden te verzorgen.

Op **29 juli** gingen we met de hele Chiro zwemmen in Lago Weide in Kortrijk, een gigantisch subtropisch zwembad met maar liefst vier glijbanen waar jullie volop van genoten. Tijdens de avond konden jullie kiezen uit allerlei activiteiten: van voetbal en massages tot beauty & make-up of sjoorren: er was voor ieder wat wils! En toen brak de laatste dag aan, **30 juli** 😞. We genoten nog even van de laatste zonnestrallen met waterballonnengevechten en gleden over het zeil vol bruine zeep. De avond sloten we af rond het kampvuur, gemaakt door de Ketis. Dit was het ideale moment voor een laatste groepsknuffel met alle Tito's <3.

Op **31 juli** wandelden we samen naar de parking, namen afscheid van het mooie Kortrijk en sloten we dit onvergetelijke kamp af. Helaas was het tijd om naar huis te gaan, maar de herinneringen aan dit geweldige kamp zullen nog lang blijven nazinderen!

Keti

We zijn met de keti's onze **2^{de} dag** goed en krachtig gestart met paracommando voor een hele dag, wortels spugen, verf spelletjes, spelletjes met eieren... met andere woorden een geslaagde paracommando. Na een weldoende douche sloten we de avond af met wat brainstormen voor ledenavond.



De **3de dag** hebben we al onze moed bijeengeraapt om te starten aan onze 2daagse. Desondanks de vele regen die dag hebben we een tocht van ongeveer 30km gemaakt. 's Avonds zijn we dan naar de kermis geweest en hebben we lekkere worsten gegeten op de BBQ waar we mochten overnachten. **Dag 4** zijn we dan terug gewandeld naar de kampplaats (met een bustochtje voor de pijnlijke voetjes enzo tussenin) en hadden we opnieuw 15km op de teller. Om onze voeten wat te sparen hebben we die avond samen met de hele Chiro brieven naar het thuisfront geschreven.

Op Dag 5 moesten de Keti's een hele dag en nacht hun kaars brandend houden want zonder dat vuur ging er geen kampvuur zijn! In de namiddag zijn we dan eens de stad gaan verkennen en hebben we een leuk stadsspel gespeeld met opdrachten waarbij ze dingen konden verzamelen zoals lucifers en een schild om hun kaars te beschermen tegen de wind en natuurlijk ook de saboteurs 😊. Op de terugweg hebben we dan een leuke ruiltocht gedaan. De avond sloten we al dansend af, want ons dansje voor ledenavond moest nog verder ingeoeffend worden. **Dag 6: GROEPSDAG.** Vandaag speelden we samen met leden uit alle andere afdelingen. 's Avonds konden we eindelijk onze dansspasjes laten zien tijdens de ledenavond.

De 7de dag zijn we de dag hevig gestart met hevige pleinspelen waar de wilde kantjes van de keti's naar boven zijn gekomen. In de namiddag hebben we dan een weerwolvenbosspel gespeeld tegen elkaar, en de spanning was er te snijden. Die avond sloten we mooi af met vertrouwensspelletjes om elkaar ook net wat beter te leren kennen.

Dag 8 wat gaat het toch snel! We hebben 'is er wifi in Kortrijk?' gespeeld. Van om ter rapst per groep een ei opkloppen tot een zin proberen te raden die iemand verteld, terwijl je daar staat met een koptelefoon aan waarbij het volume op 100 staat. Om de warmte wat te sissen in de namiddag hebben we leuke waterspelletjes gespeeld. Een ideale manier om af te koelen in die warme temperaturen. In de avond hebben we leuke slaapzakspelletjes gespeeld.



We zijn **dag 9** gestart met de fotozoektocht door Kortrijk met grote en kleine obstakels. 's Middags zijn we dan naar het zwembad geweest dat echt super graaf was! Toen we terug waren was het tijd voor de bezinning en na het super lekkere eten was het moment waar velen naar uit keken. De avond waar je mocht kiezen of je wou voetballen, sjarren of toch liever genoot van een goeie massage.



De voorlaatste dag hebben de Ketis het beste van zichzelf gegeven en hebben ze het kampvuur in elkaar gestoken wat er prachtig uit zag. Enkele meisjes hebben supertoffe bandjes gemaakt voor alle leden, leiding en niet te vergeten de kookploeg. 's Avonds voor dat het zover was, was er eerst nog de bontering wat wel grappig was. De avond hebben we dan afgesloten met het kampvuur en genoten van onze vrienden en de laatste avond.

Dag 11 het kamp ging zo snel, maar ook tijd voor jammer genoeg ook naar huis te gaan.

Aspi

Enkele woordjes/gedicht van de Aspi's zelf:

Het allerleukste op kamp vond ik de eerste nacht van onze fietstocht. We sliepen op de grond in een oude, stoffige schuur en hebben daar ontzettend hard gelachen. Ik vond het ook tof dat we tijdens de tweedaagse met de fiets vertrokken, op weg naar een hoogterparcours—dat was echt superleuk! Dit jaar was het kampvuur extra emotioneel, omdat het onze laatste keer was als lid, maar het bleef een heel gezellig moment. Mijn aspi-kamp zal ik niet snel vergeten!

~ Febe ~



Het was een geweldig kamp vol grappige momenten. Vooral de fietstocht voor het kamp en de tweedaagse zijn dingen om nooit te vergeten, zoals heel het kamp eigenlijk. Ik vond het een mooie 10 dagen om af te sluiten als lid.

~ Syme ~

De meest memorabele momenten op ons 12-daagse avontuur vond ik ongetwijfeld de bezoeken aan de winkels. Hoe iedereen de oren van Jelle's hoofd zaagde, maar vooral de miscommunicatie met Mathijs toen Jelle vroeg om achter peper & zout (chips) te gaan, en Mathijs effectief terug kwam met een vatje kruiden. Hilarisch!!

~ Leonie ~





Het kamp dit jaar was natuurlijk zoals elk jaar geslaagd en zeker 1 om een mooi afscheid van te nemen. Er zijn nooit momenten geweest wanneer het stil was, er was altijd plezier en leute. De fietstochten waren heel bijzonder en zeker om nooit te vergeten. Het was een geslaagd Aspi jaar! Chiro blijft voor altijd in mijn hart!
~ Alita ~

De fietstocht vond ik heel gezellig en vooral de avonden toen we allemaal samen leute konden maken! We hebben heel veel samen gelachen en heel veel leuke dingen gedaan. Verder vond ik het op de kampplek ook geweldig en vond ik het een mooi kamp om ons laatste jaar als lid af te sluiten.

~ Amber ~



Chirokamp als Aspi is, je laatste kamp als lid van de Chiro.

Chirokamp als Aspi is, fietsen tot je niet meer kan en de volgende dag toch met evenveel plezier terug op je fiets springen.

Chirokamp als Aspi is samen met je Chiro vrienden nog een laatste keer genieten van alle typische dingen op een Chirokamp

Chirokamp als Aspi is een traantje laten bij het kampvuur omdat je weet dat de beste 10 dagen van het jaar er al weer opzitten

Chirokamp als Aspi is simpelweg nog 1x alles geven om dan volgend jaar die energie in het leidinggeven te kunnen steken.

~ Jenne ~



Het kamp begon voor ons al goed met het warme weer op de fiets, maar gelukkig fietsten we langs de kust en konden we ons afkoelen in de zee. Het kamp zelf was ook super tof gevuld met mooie momenten en herinneringen die me voor altijd bij zullen blijven.

~ Staf ~

BEDANKING STOPPENDE LEIDING

Zoals elk jaar hebben enkele leiding beslist om een einde te breien aan hun heuse Chiro carrière en ergens anders hun opzet te starten. Dit jaar nemen we afscheid van 9 straffe mensen die ieder stuk voor stuk veel hebben betekend voor onze Chiro! Anouk Snick (PI), Silke Snick (SP), Remie Cailliau (SP, PI), Aïsha Denys (SP,KE), Leonie Douchy (PI, SP, SP), Emiel Cailliau (PI, PI, KE), Yentl Simoen (RA, RA, KE, TI), Jelle Vermeulen (RA, PI, SP, KE, AS) en Justine Vandenheede (RA, RA, TI, KE, KE, VB,VB)

Vanuit de volledige leidingsploeg bedanken wij graag deze mensen die ons de afgelopen jaren hebben geholpen om onze Chiro en leidingsploeg te doen groeien.

MERCI!

NIEUWE HOOFDLEIDING

Dag iedereen!

Robbe Beeckaert hier! Op 19 januari mag ik 22 kaarsjes uitblazen. Na een fantastisch jaar in de Speelclub, twee avontuurlijke jaren bij de Tito's en een vierde knaljaar bij de Keti, vond ik het tijd voor iets nieuws. Dit jaar sta ik niet meer als leiding in een afdeling, maar mag ik mezelf met een fancy titel 'externe hoofdleiding' noemen. Klinkt indrukwekkend, toch?

Je zult me dus niet meer met een afdeling op het veld zien staan, maar wees gerust, ik ga nergens naartoe! Op zondag en op kamp ben ik nog steeds van de partij, klaar om allerlei andere gekke taken op me te nemen. Dus als je een vraag hebt, je verveelt, of gewoon een babbeltje wil slaan, kom gerust naar me toe. Of stuur me een mailtje, sms'je, rooksignaal, carrierduif... Je weet me wel te vinden!

En oh ja, nog eens een grote dankjewel naar Jelle Vermeulen, die het voorbije jaar als hoofdleiding echt fantastisch werk heeft geleverd! Die verdient sowieso een bloemetje, of op z'n minst een stevige high five!

Tot snel en maak er een topjaar van!

Groetjes, Robbe



0471 31 94 16



beeckaertrobbe@gmail.com



Pereboom 2, 8647 Reninge

NIEUWE LEIDING

Hey hey,

Ik ben Febe De Bevere, en ik begin met veel enthousiasme aan mijn eerste jaar als leiding. Ik ben 16 jaar en volg de richting wiskunde-wetenschappen in Poperinge. Samen met mijn ouders en mijn broer Tijs, die jullie waarschijnlijk al kennen, woon ik in Oostvleteren. In mijn vrije tijd speel ik veel muziek, soms tot grote ergernis van mijn broer. Op vrijdagavond ben ik dan ook vaak te vinden in het lokaal van de harmonie, waar we repeteren voor een of ander concert dat op de planning staat. Ik heb er alvast ontzettend veel zin in om leiding te geven en om jullie allemaal wat beter te leren kennen.



Tot in de Chiro!



Dag liefste vriendjes en vriendinnetjes!!

Ik ben Lyna Ryckeghem en samen met mijn 2 broers Arne (Keti) en Lars (Rakwi) en mijn ouders woon ik in Krombeke. Sommigen van jullie kunnen mij kennen van het speelplein in Krombeke waar ik al een aantal jaren animator ben. Naast de Chiro wandel en fiets ik soms, maar spreek het liefst af met mijn vriendinnetjes om te gaan shoppen of eens een cafeetje te doen. Ook kan ik eens genieten van een dag niets doen, maar hoe voller mijn planning, hoe leuker! Ik ga naar het 6e middelbaar in het Lodewijk Makeblijde College in Poperinge waar ik welzijnswetenschappen studeer, dus studeren neemt ook wat tijd in, maar dat betekent niet dat ik geen tijd heb om te komen ravotten met jullie! Ik kijk al uit naar de eerste Chiro namiddag om jullie allemaal wat beter te leren kennen en er een toffe namiddag van te maken.

Vele groetjes en tot dan xx

Hey iedereen,

mijn naam is Syme Bourree. Ik ben 17 en woon in Westvleteren. Ik begin nu aan mijn laatste jaar Latijn-Wiskunde in het LMC in Poperinge. Mijn jongere zus Diète zit ook in de Chiro, bij de Keti. Zelf zit ik al van het eerste leerjaar in de Chiro en miste nog geen enkel kamp. Nu kijk ik er enorm naar uit om aan de slag te gaan als leiding.



Tot op de pleine!



Hallo iedereen!

Ik ben Amber Verwaerde, 17 jaar en woon in Westvleteren. Ik zit in het Lodewijk Makeblijde College in Poperinge. Ik ga nu naar mijn laatste jaar in het middelbaar en ik volg welzijnswetenschappen. In mijn vrije tijd kan je me vaak vinden achter een piano of op de fiets en natuurlijk ook op zondag in de Chiro! Naast al deze dingen kan je me ook vaak vinden bij mijn vriendinnetjes. Ik ben heel blij om dit jaar te starten als leiding, en hopelijk zie ik jullie allemaal snel!

Tot op de Chiro! Xx

Hey hey!

Ik ben Jenne en samen met mijn jongere zus Jotte en mijn ouders Mieke en Bart, die jullie waarschijnlijk wel kennen vanuit de kookploeg, woon ik in Westvleteren. De Chiromicrobe zit dus echt in de familie, ik ga al sinds mijn 1ste jaar pimpel elke zondag naar de Chiro en sta nu te popelen om te starten als 1ste jaar leiding. Ik ga naar school in Poperinge en volg daar Humane wetenschappen. Naast school en de Chiro werk ik in de vakanties in Schraevenancker en de buitenschoolse opvang in Poperinge. Voilà, nu weten jullie ook wat meer over mij. En kunnen we samen starten aan een fantastisch jaar vol Chiro.

Tot op de Chiro pleine 😊



Yoow,

Ik ben Staf Roose, 17 jaar en ik woon samen met mijn broer (Jules) en zus (Louise) in Oost-Vleteren. Vroeger was ik niet echt een Chiro-man maar dit jaar heeft de Chiro-microbe mij toch te pakken gekregen (Ik ging zelf voor de eerste keer op kamp en word nu leider), het kon ook niet anders met mijn broer in de leiding en mijn ouders in de kookploeg. Naast de Chiro heb ik nog een paar andere hobby's. Ik ga iedere week kickboksen in Poperinge en zondagochtend kun je mij (meestal) terugvinden op mijn koersfiets. Ik ga naar het VTI van Poperinge en begin daar nu aan mijn laatste jaar Industriële wetenschappen.

Ik kijk er super hard naar uit om dit jaar leider te worden en ik ben er zeker van dat we er samen een top jaar van zullen maken!

Hallo kindjes en ouders,

ik ben Stan Sucaet, 17 jaar en ik woon met mijn gezin in Krombeke. Ik zit al van mijn 7 jaar in de Chiro en word nu dus leiding. Naast de Chiro heb ik ook nog tal van andere hobby's, zoals voetbal en tekenen. Ik zit in het 6^e middelbaar en volg de richting welzijnswetenschappen.

Dat is het zo een beetje. Ik hoop dat ik jullie ook allemaal kan ontmoeten ik heb er zeker al zin in.

Tot dan!



NIEUWE VB'S

Heyhoi

Mijn naam is Jelle Vermeulen en heb nu al 6 jaar leiding gegeven. Ik sluit mijn Chirocarrière nog niet volledig af, want ik word namelijk vb. Ik heb er enorm veel zin in. Ik ben 23jaar, woon in Reninge en heb 1 broer, Jarne. Ik werk in Koksijde als opvoeder in OVBJ De Steiger.



Heyhooooo!

Ik ben Bram Pauwels en ook dit jaar ben ik terug beschikbaar voor de Chiro. Na 4 jaar leiding en 2 jaar als Freelancer in de Chiro te zitten, kreeg ik de kans om VB te worden. Ik kijk er alvast naar uit om de taken van VB zijnde op me te nemen. Ik word 26 jaar op 21 februari en woon in het prachtige dorp Reninge. Tijdens de week werk ik bij Poorten Desmet in Ieper, daar maak ik poorten op maat en monteert deze bij de mensen thuis. Naast al het werken heb ik ook soms een vrij momentje om met de vrienden eentje te gaan drinken. Voilà, nu kennen jullie mij hopelijk al wat beter!

Tot de volgende 😊

GEGEVENS VB'S

Naam	Adres 	Telefoon 	Mail 
Jelle Vermeulen	Pypegale 1, 8647 Lo-Reninge	0498 06 26 69	vermeulenjelle5@gmail.com
Bram Pauwels	Boshoek 2, 8647 Reninge	0498 23 53 34	brampauwels@hotmail.be
Salvica Staelens	Nieuwstraat 11, 8640 Westvleteren	0471 38 70 33	staelenssalvica@gmail.com
Wout Selosse	Blasiusstraat 11c 8972 Krombeke	0493 49 83 97	Wout.Selosse@pandora.be
Kristof Dejonckheere	Woestenstraat 32 8640 Oostvleteren	0494 30 87 78	kdejonck@hotmail.com

DAG UIT HET LEVEN VAN ...: JEF

Hallo sympathieke boterbloempjes van me, het was vandaag weer een bewogen dag.

Het begon allemaal op een roestige maandagochtend om 7u toen mijn wekker het fantastische lied "Sunday Bloody Sunday" van U2 afspeelde. Ik werd wakker en de zonnestralen bereikten mijn fragiele, pas geopende ogen. Ik wist het al weer zeker, vandaag wordt weer een top dag.

Je vraagt je misschien af hoe een tiener van 18 blij kan opstaan om 7u in de zomervakantie. Wel dat kan ik simpel verklaren, ik mocht deze dag weer genieten van een werkdag bij de magnifieke groendienst/technische dienst van gemeente Vleteren. De vooroordelen die jullie misschien hebben over de gemeentewerkers van Vleteren kunnen kloppen. Wij zijn inderdaad een goedgezinde, punctuele, groep arbeiders die telkens het beste van hunzelf geven. Maar dat even ter zijde.



Ik at snel een stuitje met choco, want ik had weer te lang blijven liggen. Daarna vergat ik mijn lunchpakket te maken, poetste ik mijn tanden en waste ik me nog. Na dat alles vertrok ik in mijn werkersoutfit met de fiets van mijn mama, met bestemming: de loods.

Toen ik na een fietstocht van 5,6km toekwam kreeg ik te horen dat ik vandaag mee mocht met Geert. Geert is een ervaren man in de gemeente met dit in het achterhoofd kon ik me al snel inbeelden dat deze dag efficiënt ging verlopen. Onze taak voor vandaag was voornamelijk het terughalen van de tafels en stoelen die de week ervoor werden uitgeleend. We reden met een remorque naar de beste Chiro van Vlaanderen namelijk Chiro Pimpernel. Hier moesten Geert en ik alle tafels van het super leuke ribbetjesfestijn inladen en terug brengen naar de loods. De dag was nog jong dus we deden nog veel adressen ...



Na heel wat stoelen en tafels was het plots middag (12u), mooi want Geert en ik hadden honger. Ik snelde me naar de automatenshop want ik had blijkbaar mijn lunchpakket vergeten te maken. Hier kocht ik wat lekkers en at dit op bij mijn collega's in de loods. Om 12 uur 30 gingen we weer van start. Tussendoor namen we signalisatie die niet meer nodig was terug mee naar de loods. Rond 2 uur s 'middags was ik het weeral gewoon om naar iedereen terug te zwaaien, en werd het een automatisme.

Het einde van de dag was in zicht. Iedereen verzamelde zich terug in de loods en legde alles netjes terug voor de volgende dag. Maar dan was het zover, om stipt 16u00 maakte iedereen zich uit de voeten. Ik pakte mijn fiets, knikte en zei nog de laatste woorden "tot morn é".



Aangekomen thuis douchte ik me en deed ik andere kleren aan. Rond 18u at ik de lekkere maaltijd die mijn mama had gemaakt (soort ovenschotel met een burger). Jammer genoeg had mama geitenkaas in de ovenschotel gedaan. Ze weet het maar al te goed dat ik geen fan ben van geitenkaas, maar toch deed ze het weer. Ze wees me er dan nog eens op dat ik moest leren alles te eten. Verder ging ik niet in discussie, want mama's hebben vaak gelijk.

Het zou een leugen zijn moest ik zeggen dat hier ongeveer mijn dag eindigde, want ook nu nog was de dag jong. Ik heb namelijk het fantastische idee om nog even naar “de Belcanto” te gaan in Westouter. Een kleine 14km fietsen en dan moet ik nog terug. Goed, ik kan jullie hier nog niet over vertellen want ik moet nog vertrekken. Wel kan ik jullie beloven dat ik “t zwien deur de bjèten ga joagen”.

Adieu en tot ziens,
Je Chirovriend Jef.

BANIER



Wil je ook graag een Chirobroek/rok aankopen? Wil je een Chiropet of zo'n coole sokken? Dit alles en nog zoveel meer, kan je aankopen in de Banier. De Banier is dé Chirowinkel! De dichtste winkel kan je terugvinden in Roeselare, maar je kan ook online bestellen.

Neem gerust eens een kijkje op de website: <https://www.debanier.be/>
We willen wel benadrukken dat het aankopen van deze spullen NIET verplicht is!

FACEBOOK, INSTAGRAM EN SITE

Benieuwd naar wat je spruit gaat doen in de volgende Chironamiddag? Foto's bekijken van je ravottende kids? Op zoek naar contactgegevens?

Chiro Pimpernel is via drie manieren online bereikbaar, ontdek hier hoe!



Op onze Facebookpagina kun je de laatste nieuwtjes terugvinden, er worden ook regelmatig foto's gepost van Chironamiddagen, weekends, kamp, ...

Link: <https://www.facebook.com/chiopimpernelvleteren/> of scan de QR-code.



Je kan ons ook terugvinden op Instagram! Hoe kun je ons terugvinden? Simpel! Zoek Chiro Pimpernel op Instagram en klik op volgen. Link: <https://www.instagram.com/chiopimpernel/> of scan de QR-code.





Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk hebben we ook nog onze website. Hier kun je ook heel wat zaken terugvinden zoals de digitale versie van het Wit Je Wuk, de trimesterplanning, contactgegevens van onze hoofdleiding, inschrijvingen voor de weekends en nog zoveel meer!

Naast onze bereikbaarheid online, kun je ons natuurlijk ook aanspreken op een Chironamiddag als je nog met vragen of problemen zit!

TROOPER

Voor jullie uitbundig het internet beginnen afspeuren op zoek naar aankopen, reizen... willen we jullie er graag aan herinneren dat jullie daar onze Chiro mee kunnen steunen, zonder daar een extra cent voor te betalen! Het is dus helemaal GRATIS! De website die je hiervoor nodig hebt, is TROOPER! Hoe je dit kan doen, vind je in onderstaande stappen. Wil je bijvoorbeeld een reisje boeken via booking.com of wil je een cadeau kopen via Dreamland of bol.com surf eerst naar Trooper voor je de aankoop doet. Dit kan ons heel hard helpen. Alvast bedankt!



1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina. (Zie de QR code). Op de site van Trooper zie je via welke verschillende webshops je ons kan steunen.
2. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen. Chiro pimpernel dus :)
3. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.
4. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar onze Chiro.

Shop er dus maar op los!

WIST JE DATJES - KAMPEDITIE

Wist je dat...

- we dit jaar opnieuw chocomousse party gedaan hebben
- dit weer enorm lekker was
- de aspi's naar de zee gefietst hebben
- dit de minst verre kampplek ooit was
- we de 3 oudste afdelingen 's nachts hebben wakker gemaakt voor het nachtspel
- de keti's een megachic kampvuur hebben voorbereid
- het een keitof kamp was
- we niet met de trein op kamp gingen dit jaar?
- we volgend jaar opnieuw met de trein op kamp gaan?
- er dit jaar 12 eerstejaars-leiding werd gedoopt?
- we met 132 leden op kamp gingen dit jaar?
- het kamplied op de toon van 'Europapa' van Joost was?
- Yentl en Remie 's nachts in het zwembad hebben gezwommen?
- de naam van de hond op de kampplaats Nelson heette?
- er voor de verse vol-au-vent 27 kippen werden gebruikt
- de kookploeg op kamp 855 vissticks heeft gebakken
- we veel groentjes eten op kamp, namelijk 21 grote bloemkolen, 21 kg wortelen, 27 broccoli's
- we voor de overheerlijke puree 7 emmers aardappelen nodig hadden, alsook 10 liter melk, 30 eieren en een halve kilo boter.
- we allemaal samen al snel 400 liter melk drinken
- de kookploeg voor het 4-uurtje dagelijks 27 broden smeerden, waarvan de tito er 8 opaten.

SPELLETJE

KAMP BINGO

Elk vakje beschrijft een moment of ervaring die jij misschien wel tijdens het kamp hebt meegemaakt. Als je zo'n moment herkent, kruis je het vakje aan. Heb je een rij (horizontaal, verticaal of diagonaal) vol? Dan heb je bingo! Maar je hoeft niet te stoppen bij één rij; probeer zoveel mogelijk vakjes aan te kruisen en kijk hoe goed jij je kamp herinnert!

Een nieuwe vriend gemaakt	Samen liedjes gezongen	Spaghetti gegeten	Regen tijdens het kamp
Verf op je gezicht	In het modderbad gezeten	Zelf het kampvuur gemaakt	Wally en zijn vrienden leren kennen
Meer dan 10 km gewandeld	In een kano gezeten	Vrij vakje 😊	Black Box gespeeld
Team gewonnen bij een spel	Ledenavond geoefend	Heel hard gelachen	Van de zwarte glijbaan gegaan in het zwembad
Waterballonnen gegooid	Compliment gekregen	Koude douche genomen	Tot laat opgebleven
Kampdansje gedanst	Gelachen met een leider/leidster	Gebabbeld in de nacht	BBQ gegeten

RAAD DE LEIDING (WEDSTRIJD)

1ste jaar leiding	Amber, Febe, Jenne, Lyna, Staf, Stan en Syme
2de jaar leiding	Britt, Fien, Florian, Jef, Kobe, Laurien, Lucas, Maxime, Tijs en Zita
3de jaar leiding	Bram, Iliana, Jens, Jules, Juliette en Tibbe
4de jaar leiding	Emma en Juul
5de jaar leiding	Tine
6de jaar leiding	An-Sofie en Marthe

Pimpel:

.....

Speelclub:

.....

Rakwi:

.....

Tito:

.....

Keti:

.....

Aspi:

.....

Naam:

Afdeling:

(tip: kopieer deze pagina als je met meer kids thuis bent, zo maak je meer kans om te winnen)

**Scheur deze bladzijde uit en deponeer in de rode
Chirobrievbus!**